

Brief aan zuster (de geus?) en fam 28 sept 1944

Geliefde Zuster en Fam

Zomaar van morgen hebben we ook weer eens post gehad. Sinds 5 Sept hebben we nu twee keer post gehad. Een keer heeft een motorbootje van Zierikzee post gebracht en heden een Duitsch marinevaartuig. Nu ga ik probeeren of deze brief jullie bereiken zal.

We zitten hier geheel geïsoleerd, er is geen post geen aanvoer van levensmiddelen, alles is in de war. Boter is niet te krijgen, de bakkers hebben gebrek aan gist en zoo ga je maar door. Maar we klagen nog niet, vele stadsmenschen zullen het taaier hebben, wij hebben nog brood en aardappelen en krijgen in plaats van boter vet, en daar maken we stroopvet van.

Nel is nog steeds bij ons, haar koffer en nog een ander was al aan boord bij de schipper en ze zouden van Zondag op Maandag om een uur varen, doch even voor 10 uur kwam de schipper zeggen, dat hij het niet meer aandurfde, een andere gelegenheid was er ook niet meer, een enkele keer vaart er een motorbootje van Zierikzee naar Colijnsplaat op last van de Duitschers, daar kun je dan soms mee varen, maar dan moet je weer over van Cats naar Catscheveer en loopen naar Goes, op hoop van zegen of er soms een trein is, nu gaat dat ook al niet meer.

Ze zijn nu ook begonnen om het eiland Noord-Beveland onder water te zetten. Tienduizenden mudden aardappelen dreigen verloren te gaan.

Wat was het vorige week Zondag en Maandag druk in de lucht boven ons, er kwam geen eind aan. Op ons eiland zijn er drie gedaald Haamstede, allen gevangen, Dreischor, allen gevangen, Nieuwerkerk nog steeds niet gevangen genomen. Hoe of ze aan de kost komen is een raadsel. Van J. de Geus vernamen we dat hij weer een dochter rijker geworden was.

Wij maken het alle nog best hoor en rollen er nogal door. Voor drie weken hebben we een kwade 20 minuten door gemaakt, 8 vliegtuigen beschoten een kraan en een kast hier in de haven, gelukkig geen doden, slechts een gewonde. Veel daken, ruiten enz beschadigd, nu het was een angstige tijd, wij hadden niets geen schade, maar aan de overkant was het raak.

De brief van Frits hebben we ontvangen. De appelkwestie loopt wel af hoor, het lag aan de schipper er waren twee beurtvaartadressen bij, een voor Frits en een voor Nel. Jammer dat er nu geen vervoer is, ze weten geen raad met de appels en peren, ze komme hier om de andere dag met wagens vol om te venten, vanmorgen f.1,50 per kist, maar niet zulke mooie hoor als van Frits.

Nu ik laat het er nu weer bij hoor. Hoe maken jullie het? Groet de familie, ook bij Marg.

Ontvangt de hartelijke groeten

Uw broer, zuster, neef en nichten

H.Verhoeff

P.S.Zorg goed voor het koffertje

(In de marge) Nel zit hier maar lekker te eten en te drinken, ze heeft het goed gepakt.